

*Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof,
en dat niet uit u, het is Gods gave;*

Efeze 2 : 8

Bedroefd, maar dankbaar voor alle goede zorgen en liefde die wij van haar hebben ontvangen, geven wij u kennis dat door de Heere voor ons onverwachts uit ons midden is weggenomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Adriana Johanna van der Elst - Geluk

~ Sjaan ~

9 juli 1956

66 jaar

19 februari 2023

Tholen: Kees van der Elst

Klaaswaal: José en Kees van Oort - van der Elst
Cor & Arina, Arianne, Niels, Jaco, Gertrude, Gerco

Kaatsheuvel: Eelke en Rudy de Bie - van der Elst
Michiel, Eric, Martijn, Naomi

Echteld: Irma en Gerwin van Helten - van der Elst
Rainier, Vivian

Tholen: Rhodé en Gertjan van den Berg - van der Elst
Ralph, Feline

Hoogaarsstraat 17
4691 KA Tholen

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. H.H. de Haan, wordt gehouden D.V. vrijdag 24 februari om 13.30 uur, vanuit de Hervormde Kerk, Kerkplein 1 te Tholen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat te Tholen.

U wordt hiervoor uitgenodigd om 13.15 uur aanwezig te zijn.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. We waarderen het ook als we uw medeleven schriftelijk mogen ontvangen of online via www.dorstbegravenis Zorg.nl/condoleance

De dienst en de toespraak op de begraafplaats zijn ook te volgen via de link bij het online condoleanceregister.

Geen bloemen